

**Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden**

## 2583

Vragen van het lid **Van der Ham** (D66) aan de minister van Buitenlandse Zaken over *het bericht dat de vice-president van Zambia zijn burgers oproept homoseksuelen aan te geven*. (Ingezonden 26 maart 2009)

1

Bent u bekend met het bericht dat vice-president George Kunda van Zambia zijn burgers waarschuwt om geen homoseksuele handelingen te verrichten en om mensen die homoseksuele handelingen verrichten aan te geven?<sup>1</sup>

2

Bent u bereid, mede gezien de financiële steun die Nederland geeft aan Zambia en uw internationale beleid op het gebied van homo-emancipatie, de Zambiaanse regering aan te spreken op de uitlatingen van Kunda en de Kamer hierover te informeren?

<sup>1</sup> GayKrant, 24 maart 2009: «Kunda: «Geef homo's aan»».

### Antwoord

Antwoord van minister **Verhagen** (Buitenlandse Zaken) en minister **Koenders** (Ontwikkelingssamenwerking) (ontvangen 11 mei 2009)

1

Ja.

2

Ja, in een gesprek met de ambassadeur van Zambia op 31 maart jl. is het ongenoegen van de Nederlandse regering over de uitspraak van de vice-president overgebracht. Daarnaast bestaat het voornemen om het onderwerp op te brengen in de komende artikel 8-dialogoog tussen de EU en de Zambiaanse regering. De strafbaarstelling van homoseksualiteit in Zambia leidt in praktijk overigens tot op heden niet tot actieve vervolging, vanwege de zware bewijslast. Ook van geweld tegen homoseksuelen is geen sprake, maar homoseksualiteit blijft een taboe. De Nederlandse ambassade in Zambia heeft daarom begin 2008 het initiatief genomen voor de oprichting van een donornetwerk om de mensenrechten van seksuele minderheden te bespreken, alsmede de mogelijkheden om deze op een effectieve manier in Zambia aan de orde te stellen. Bij het overleg binnen dit netwerk worden ook lokale mensenrechtenorganisaties betrokken.