

2009Z24580

Vragen van de leden **Omtzigt**, **Haverkamp** en **Ormel** (allen CDA) aan de minister van Buitenlandse Zaken over *de bedreiging van een Aramese priester in Diyarbakir, Turkije* (Ingezonden 15 december 2009)

1

Hebt u kennisgenomen van de bedreiging van de Syrisch Orthodoxe kerk in Diyarbakir, waarbij van de piester geëist is dat de klokkentoren van de kerk wordt afgebroken?¹

2

Deelt u de mening dat onder geen beding bestaande kerken, moskeeën en andere godshuizen afgebroken of ontheiligd mogen worden, waar ze ook staan?

3

Op welke wijze zult u in contact treden met de Turkse autoriteiten en hen, al dan niet in EU-verband, duidelijk maken dat kerkgebouwen gerespecteerd dienen te worden?

4

Deelt u de mening dat dit incident, dat juist bekend wordt op de Dag voor de Rechten van de Mens, eens te meer aantoont dat Turkije op het gebied van het respecteren van godsdienstvrijheid en het naleven van mensenrechten, een belangrijk onderdeel van de politieke Kopenhagen-criteria, nog onvoldoende vooruitgang boekt?

5

Bent u bereid namens Nederland dit soort incidenten, dat helaas vaker is voorgekomen in Turkije, aan de orde te stellen bij het Comité van Ministers in de Raad van Europa, de mensenrechtenwaakhond bij uitstek?

¹ Assyrian International News Agency, 10 december 2009.